



# Het Konvo

OWee 2017



## Planet Punch



## Van het KB 2



## Puzzel 7

# Agenda

aug-okt

20-24 aug	OWee
28, 29, 30 aug	Instuiftrainingen
4, 5, 6 sep	Instuiftrainingen
11, 12, 13 sep	Instuiftrainingen
14 sep	RJCBBQ
17 sep	Oefenwedstrijddag
6-8 okt	PIQ weekend





**Lieve allemaal,  
Wat leuk dat je bent komen  
kijken bij de gezelligste studen-  
tenvolleybalvereniging in Delft:  
D.S.V.V. "Punch!"**

Punch telt 350 leden die samen 13 heren- en damesteams vullen. Deze teams trainen elke week en spelen hiernaast in de volleybalcompetitie. Als je besluit een van onze teams te willen versterken moet je in de drie weken na de OWee langskomen bij de zogeheten instuiftrainingen. In deze trainingen kun je kijken of volleybal wat voor je is, en als je al ervaring hebt kan de Technische Commissie je op niveau indelen. Kom zo vaak mogelijk om je kans op inschrijving te vergroten. Let op, dit jaar maak

je alleen kans op inschrijving als je minimaal 2 instuiftrainingen hebt meegedaan! Met vragen kun je terecht bij onze OWeeCommissie of bij een van ons.

Na de instuifperiode zal het seizoen echt van start gaan, met als begin de Regel-Je-Coach Barbecue op 14 september. Hier worden de teams bekend gemaakt en kun je je team onder het genot van een hapje en wat drankjes leren kennen. Ook is het hier heel belangrijk dat je zo veel mogelijk coaches vraagt om je bij een wedstrijd naar de overwinning te schreeuwen. Om te weten te komen hoe een gemiddelde Punch-wedstrijd eruit ziet is er de zondag daarna een oefenwedstrijddag. Hier strijd je met

je nieuwe team voor het eerst zij aan zij!

6-8 oktober zal het PIQ-weekend plaatsvinden. Dit is een weekend waar je ook mensen buiten je team kan leren kennen. Hoewel dit weekend voor niemand verplicht is kunnen we eerstejaars Punchers dit weekend sterk aanbevelen.

Wij lopen de hele OWee overal en nergens rond dus mocht je een vraag willen stellen of gewoon een praatje willen maken zoek ons even op! Geniet nog van de rest van de OWee en misschien tot snel!

Het 68ste Kandidaatsbestuur,  
Tom, Tieme, Katja, Pauline en Jolien



▲ Van links naar rechts: Jolien, Katja, Tom, Tieme en Pauline



**Welkom bij Punch! Nu ruim een half jaar zijn wij, de OWeeCis, bezig om deze mooie week neer te zetten! Deze week zijn er zoveel mogelijk leuke activiteiten op het Pand om er samen met jullie een doorslaand succes van te maken.**

Maandag beginnen we de avond goed: met bier! We starten de avond met Beerpong om vervolgens door te gaan met de Speciaalbierenborrel.

Dinsdag kun je zoals altijd voor avondeten en het Koffieliktuurtje langskomen bij ons. Hierna sluiten we het Pand en gaan we door naar Proteus voor het Sportfeest.

Woensdag slaan we helemaal door bij Punch! We beginnen met de Crazy Cocktailnight, waar je na een week lang bier zuipen kan variëren door te kiezen voor de lekkerste cocktails. Met Happy Hour eindigen we de Crazy Coacktailnight en begint de Blacklight Beach Party, waar we de nacht mee zullen afsluiten.



Donderdag kun je perfect uitbrakken bij de Brakke BuitenBios en BarBecue. Hierna sluiten we de week mooi af met Hitjes Bingo en een goeie ouwe Pandavond zoals Punchers deze kennen.

We hopen jullie in de OWee terug te zien bij Punch!

## De Zebra spreekt

Maskodvl



**Een zachte vacht, wit met zwarte strepen, glanzend in de zon. Prachtige manen, wapperend in de wind. En de meest charmante glimlach op het hele OWeeterrein. Ja, je ziet me al van ver aankomen lopen. Geen wonder dat er zoveel mensen met mij op de foto gaan (wat ik zelf uiteraard ook héérlijk vind).**

De OWee is de beste manier om een nieuw jaar te beginnen: feestjes, gezelligheid en een heleboel nieuwe mensen zorgen er altijd voor dat ik helemaal klaar ben voor het nieuwe jaar. Het wordt hard werken, want er zijn veel teams om aan te moedigen bij Punch, maar ik stop er altijd mijn hart en ziel in en vind het geweldig! In de zomer kan ik even van bijkomen. Dan ga ik even terug naar de savanne en bezoek mijn familie weer om terug

te gaan naar mijn roots.

Maar in het competitie seizoen roept Delft me weer terug en doe ik wat ik het liefste doe: met trots ben ik dan de mascotte van DSVV "Punch". Ik ben bij veel wedstrijden, ik dans, ik

schreeuw 'Hup Blauw' met de rest van alle Punchers, ik doe aan cheerleaden, knuffel zoveel mogelijk mensen en maak het door mijn support mede mogelijk dat alle Punchers kunnen doorslaan en de Punchteams zo-doende alle wedstrijden winnen!



**Naast alle leuke activiteiten die Punch organiseert, draait het uiteindelijk natuurlijk allemaal om het volleyballen!**

Als je bij Punch komt volleyballen is het vooral belangrijk dat je er tijdens de instuiftrainingen bij bent. De

## Monumentje

Arnoud K: "Als we zo door gaan en elke wedstrijd een set meer pakken dan de vorige keer, pakken we vanzelf 20 sets per wedstrijd"

Technische Kommissie, kortweg TK, gaat dan kijken wat je in huis hebt op het gebied van volleybal. Op basis hiervan wordt je ingedeeld in een van de 13 dames- of 13 herenteams. Het niveau van de teams varieert van promotieklasse tot de 4e klasse.

Elke week train je met je team, om je voor te bereiden op de wekelijkse wedstrijden. De trainingen vinden plaats op maandag en woensdag tussen 17.30 en 24.00 uur. Afhankelijk van je team duren de trainingen 1,5 tot 2 uur. De trainingen worden gegeven door Punchers. Dit zijn enthousiaste leden uit de hogere teams die jou graag wat willen leren. De trainers zijn ook direct de coach voor tijdens de wedstrijden. De hogere teams, H1, H2 en D1, krijgen training van een externe trainer.

Verder is er nog een speciale training, ook wel specialisatietraining, voor

spelers in de vierde klasse en Buitengewone Leden (BL'en). Deze BL'en trainen wel, maar spelen geen wedstrijden. Dit is vooral handig als je een halfjaar gaat reizen, of stagelopen en de rest van het jaar wil blijven volleyballen en meedoen aan de activiteiten bij Punch.

De wekelijkse wedstrijden vinden vooral plaats op vrijdagavond, maar ook wel eens op een andere avond of zaterdagmiddag. Je doet mee met de regionale competitie en speelt uitwedstrijden dan ook vaak in de omgeving van Delft. Thuiswedstrijden vinden gewoon plaats op de Unit Sport van de TU. Voor de wedstrijd is het gebruikelijk om samen met je team te eten, zodat je met veel energie, teamgevoel en enthousiasme de wedstrijd kan beginnen.

Na je eigen wedstrijd kun je andere teams aanmoedigen met de Punch strijdkreet "Hup Blauw", of het Punchlied.

## Monumentje

Aeil-Jan T: "Als je coach niet merkt dat je brak bent, ben je niet brak."

Punch heeft een eigen sociëteit in het centrum, het "Pand". Hier kan elke vrijdag na de wedstrijden de winsten worden gevierd of het verlies worden weggedronken. In ieder geval wordt hier regelmatig tot in de late uurtjes geborrelt.



Punch heeft een eigen tenue bestaande uit een wit broekje en blauw T-shirt. Deze moeten bij de wedstrijden verplicht gedragen worden volgens de Nevobo (Nederlandse Volleybal Bond). Het shirt kun je bij het Bestuur aanschaffen en kost ongeveer 43 euro. Het broekje daarentegen moet je zelf kopen. Deze uitgaven zijn eenmalig als je lid wordt.

Verder heb je een sportkaart nodig om bij Punch te kunnen trainen. Deze koop je bij de Unit Sport en kost 110 euro voor TU studenten. Met deze sportkaart mag je ook alle andere sporten beoefenen. Zo kun je deelnemen aan de fitness groepslessen. Als je zelf wil trainen bij de fitnessapparaten moet je wel een duurdere sportkaart kopen. Verder betaal je ook contributie bij Punch. Voor BL'en is dat in het eerste jaar 29 euro, terwijl Competitiespelende leden (CL'en) in hun eerste jaar 100 euro betalen.

Enthousiast? Kom 28 en 30 augustus en 4 en 6 september meedoen aan de instuiftrainingen! Eerste- en tweedeklassespelers kunnen ook op 29 augustus en 5 september meetrainingen in de TOPdeskhal. Hiervoor heb je toestemming nodig van onze Technische Kommissie.





**Punch is veel meer dan alleen volleybal! Gezelligheid is minstens even belangrijk. Er zijn dan ook genoeg feestjes en commissies om de sfeer te verhogen. Van beginner tot gevorderd, elke volleyballer zal hier veel van merken.**

Centraal staat natuurlijk je team: ieder team bedenkt aan het begin van het jaar een teamthema en maakt een teamrui waar het samen bedachte thema op te zien is. Veel teams eten ook gezamenlijk voor de wedstrijden om zo elkaar beter te leren kennen en veel teams organiseren teamuitjes of teamweekenden. Lekker met zijn allen op stap of een weekeindje ergens bier drinken in een huisje in Frankrijk!

Ook is trainen vaak niet alleen volleyballen. Veel teams blijven na de training borrelen op het Sportcentrum. Als de avond vordert, kom je zo steeds meer Punchers tegen. Voor je het weet zit je drie uur na je training te praten met een groep mensen waarvan er niemand in je team zit.

***“Bij Punch gaat het niet alleen om volleyballen!”***

Daarnaast heeft Punch al een paar jaar een eigen sociëteit midden in het centrum van Delft genaamd MESKODVL, hoewel Punchers deze ruimte het Pand noemen. Hier tapt de BOOD elke vrijdagavond biertjes om de overwinning te vieren, of het verlies weg te drinken. Door de dertien



dames- en dertien herenteams is de man-vrouw verhouding bijna 50/50 wat de gezelligheid zeker ten goede komt.

Nast de teamgezelligheid, organiseren Punch en haar vele commissies vele leuke activiteiten voor de hele vereniging door het jaar heen. Hoogtepunten zijn het PIQ-weekend, het Sjikfeest en het SPOENK-grasvolleybaltoernooi. Het PIQ-weekend (Punch Integratie Quotiënt) is een kamp voor alle Punchers, dus niet alleen voor eerstejaars. Je leert niet alleen veel ouderejaars kennen, maar ook je nieuwe teamgenoten. Verder staat het weekend vooral in het teken van plezier en gezelligheid, dus dat wil je absoluut niet missen.

Natuurlijk kun jij ook zelf deelnemen aan één van achttien (!) commissies

om je horizon te verbreden. Dit zal je niet alleen veel gezelligheid opleveren, maar het is ook erg leerzaam en geeft je veel voldoening als je iets moois hebt neergezet! Er zijn serieuze commissies zoals de

## Monumentje

Jelle B: "Oud bier is als CO2. Je kan er niets mee ofzo."

TK (Technische Commissie, die ieder jaar de teamindeling moet maken) of feestcommissies zoals de SJAAK (de eerstejaarscommissie).

Kortom bij Punch gaat het niet alleen maar om volleyballen. Er is ook zeker veel gezelligheid! Als je van deze gezelligheid wil komen proeven, of zelf een potje wil volleyballen zoek Punch dan zeker op deze OWee!



Bij Punch is er het hele jaar door van alles te beleven. Hierbij leer je niet alleen je team steeds beter kennen, maar ook de rest van Punch. Zo is er de oefenwedstrijddag, een eerstejaarsavond, een RJCBBQ, Sjikfeest enzovoort. Daarnaast zijn er toernooien in de zon, op het gras en kun je op reis naar de sneeuw. Kortom er is genoeg te doen. Heb je ondanks alle activiteiten nog niet genoeg gezelligheid organiseer dan je eigen teamweekend!



## **RJQBBQ**

Op deze prachtige BBQ wordt de teamindeling bekend gemaakt en weet je dus met wie je de rest van het jaar zal volleyballen. Voor een train(st)er is al gezorgd, maar een goed team is natuurlijk niet compleet zonder een paar extra coaches voor de aanmoediging en extra support. Dat doe je op de Regel Je Coach BBQ, waar je door middel van goede argumenten (en misschien wat bier) coaches voor jouw team gaat regelen. Deze coaches gaan er namelijk voor zorgen dat het seizoen een doorslaand succes wordt. Daarnaast leer je op deze barbecue natuurlijk ook je team kennen.

## **Seizoensopening**

Hoewel je op de RJCBBQ je team al hebt leren kennen, weten jullie nog niet wat jullie als team waard zijn in het veld. Deze zondag vol oefenwedstrijden is de kans om te leren wat jullie waard zijn als team.

## **Eerstejaarsavond**

Samen met jou zullen er nog meer mensen nieuw zijn binnen Punch. Op de eerstejaarsavond kunnen jullie elkaar en het bestuur leren kennen. Tijdens deze borrel zal het bestuur laten zien hoe Punch in elkaar steekt wat voor een commissies er zijn en wat er allemaal nog meer gebeurt binnen Punch. Ook kun je er het Punchstrijdlied leren. Hoewel deze avond niet verplicht is, is het natuurlijk wel de gelegenheid om kennis te maken met de andere eerstejaars!

## **PIQ-weekend**

Het PIQ-weekend is net als de eerstejaarsavond niet verplicht, maar er is geen betere manier om de rest van Punch te leren kennen. Het Punch-Intergratie-Quotient weekend is het leden weekend van Punch waar je tijdens allerlei activiteiten de rest van Punch leert kennen.

Er is geen onderscheid tussen oude en nieuwe Punchers en het is dus

absoluut geen ontgroening. Na dit weekend ken je Punch echter wel heel veel beter!

## **Teamweekend**

Moch je na alle boven genoemde activiteiten zin hebben om nog meer met je team te doen, schroom dan niet om je eigen teamweekend te

## **Monumentje**

Ruben vd E: "Sommige mensen gaan op zoek naar antwoorden in de Bijbel, ik doe dat in de Binas."

organiseren. Ga met je hele team, coaches en trainer een weekend weg en je zal elkaar beter kennen dan ooit te voren, wat de prestaties in het veld alleen maar kan bevorderen! Menig Punchteam is al op teamweekend geweest en ze zullen je het allemaal aanraden.

Naast alle activiteiten om elkaar en punch goed te leren kennen zijn er ook nog andere activiteiten. Het sjiekfeest is het galafeest van Punch waar je samen met je date een dag sjiek kan doorslaan. En het grasvolleybal toernooi SPOENK waar Punchers en externen elkaar treffen op het gras en genieten van de bijbehorende feesten. Verder kan je nog op wintersportvakantie met Punch, is er een beachcompetitie en zijn er nog andere beachvolleybal activiteiten. Ben je benieuwd wat we binnen Punch nog meer doen, spreek iemand aan en je krijgt ongetwijfeld een verhaal te horen over een mooie Punchactiviteit.



## Punch-Puzzel

Naam \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

D	E	X	P	R	O	P	A	G	A	N	D	A	R	N	N	S	D
N	Z	I	Y	V	K	N	R	I	B	G	V	E	L	E	O	T	Z
E	J	D	F	W	L	A	V	N	A	A	I	K	T	B	O	T	W
K	K	B	N	E	D	D	I	M	C	B	A	E	U	U	H	F	A
E	U	U	E	P	X	A	P	A	I	A	M	I	C	E	U	Z	Y
E	Q	T	E	A	O	Z	E	U	J	A	T	H	E	M	L	W	T
W	V	U	D	Q	C	V	W	S	E	E	E	W	L	A	N	R	B
Q	H	O	N	I	C	H	N	T	N	M	F	U	B	X	A	A	L
I	C	F	A	W	V	S	E	O	Q	E	J	Y	Z	I	U	I	Q
P	R	T	P	T	W	B	Y	N	K	I	E	I	N	D	B	G	H
Q	K	E	T	S	E	E	F	U	M	L	L	E	H	E	L	I	X
P	U	N	J	T	A	A	L	S	L	P	R	C	R	C	K	S	X
S	M	A	S	H	L	X	A	O	I	C	L	O	U	U	A	H	W
Z	K	O	L	B	K	X	V	P	R	A	J	E	E	E	C	O	S
M	S	C	H	E	I	D	R	E	C	H	T	E	R	N	A	C	C
D	I	A	G	O	N	A	A	L	O	W	E	E	U	Q	R	W	B
G	T	S	D	D	O	O	R	Y	H	K	X	P	L	E	P	S	O
Q	B	M	M	B	A	N	K	Z	I	T	T	E	R	I	O	B	R

- AANVAL
- BIER
- COACH
- FEEST
- MIDDEN
- PAND
- PUNCH
- SLAAT
- TEAMETEN
- TRAINER
- BANKZITTER
- BLOK
- DIAGONAAL
- KONVO
- NETFOUT
- PIQWEEKEND
- SCHEIDRECHTER
- SMASH
- THEE
- VOLLEYBAL
- BEACHEN
- BUITEN
- DOOR
- LIBERO
- OWEE
- PROPAGANDA
- SJAAK
- SPEL
- TOUCHE



Zolang als iedere Puncher zich kan herinneren is het Sjiekeest een jaarlijks terugkerend fenomeen. Zo net voor Kerst mag je het jaar ook met je medevolleyballers in stijl afsluiten op een van de drukste feestjes die Punch kent. Waar je sporters normaal zwetend in weinig flatteuze sportkleding ziet, mag je op deze avond verbaasd zijn over hoe iedereen ineens is getransformeerd. Dat iedereen vanaf het begin van de avond al straalbezopen is, doet niets af aan deze constatering, want je bent het zelf tenslotte ook. Maar aan dit moment suprême gaat een hoop vooraf.

Net als in overbekende natuurdocumentaires, zoals Sir David Attenborough's Planet Earth II, – dit schijnt een aanrader te zijn, dus mocht je geen zin hebben dit hele

verhaal te lezen kun je daar nu op overschakelen – begint het allemaal met een soort paringsritueel. In de natuur zijn het altijd de mannetjes die aan de bak moeten om te laten zien

## Monumentje!

Arjan vd B: "Ik ga drie icejes in Ymte zijn tas stoppen, dan kan ik vier sets spelen."

wat voor geweldige genen ze hebben. Gelukkig zijn wij als mensen inmiddels verder geëvolueerd en kennen we schrikkeljaren. Daarom was het dit keer de beurt aan de vrouwtjes om hun genetische superioriteit tentoon te stellen. Geholpen door de besnorde wingmen van Heren Juan en de K3-koppelservice, was deze ronde in het Sjiekeproces al snel afgerond.



# TRIPLE VOLLEY

WWW.TRIPLEVOLLEY.NL



Voor volleybalkleding & materialen ga je naar:

WWW.TRIPLEVOLLEY.NL



Het vinden van een partner is voor Sjiek niet genoeg, je moet er ook nog wat mee doen. Maar wat moet je in godsnaam doen met je Sjiekdater? Gelukkig is dat al voor je vastgelegd. De wijze groep mannen en vrouwen van de AkCie bepalen ieder jaar de passende activiteit om jezelf van je beste kant te laten zien in het bijzijn van je net gevonden date. Met de sonore stem van Sir David in ons achterhoofd was hun keuze voor een dansles een stijlvolle aanvulling op het reeds ingezette paringsritueel.

Deze eerste stappen in de danswereld zijn de opmaat naar het echte dansen met de man als leidend voorwerp. Verschillende nieuwe figuren worden ons voorgedaan, denk aan de hip-bump en het uitdraaien, welke op het oog erg simpel lijken, maar zoals bij alles blijkt de praktijk een stuk weerbarstiger. Na enig oefenen kunnen de meeste paren in ieder

geval de basispassen dus het is de hoogste tijd om het een stukje lastiger te maken: de quickstep.

## Monumentje!

Ella F: "Maar het is toch altijd via de handjes?"

Met je zelfvertrouwen gereduceerd tot de dikte van een koudgewalste stalen plaat, begeef je je naar de volgende etappe: je Sjiekdiner. Dit past meer in het straatje van de gemiddelde techniek studerende volleyballer; eten en drinken doe je immers al sinds je geboorte. De enige toegevoegde moeilijkheid zit hem in het schoonhouden van je kleren. Traditioneel wordt dit diner altijd afgesloten met een gehaaste afwas, omdat het eigenlijke feest al bijna een uur bezig is wanneer je net je vierde hoofdgerecht (beter bekend als het toetje) opgediend hebt gekregen.

Aangekomen op het feest mag je echter nog niet direct je pas geleerde moves laten zien. Eerst is daar het fotomoment: de foto waarop je probeert niet al te dronken of klef over te komen, want anders heb je flink wat uit te leggen als je moeder deze op je nachtkastje ziet staan. Als je aanwezigheid op het feest is vastgelegd voor het nageslacht mag je eindelijk doen waarvoor je gekomen bent: zoete mixdrankjes drinken.

De rest van de avond is een beetje vaag, maar zoals altijd beland iedereen na afloop weer netjes in een bed. Hopelijk niet alleen, maar net als in de natuurfilms heeft niet elke paringsdans een succesvol einde. Dit had Sir David Attenborough je ook kunnen vertellen indien je voor Planet Earth II was gegaan in plaats van dit artikel. Maar niet getreurd, volgend jaar is er weer een Sjiekeest!



# Op de thee bij Annelotte

Enny Birnie en Manon Spielman



**Op een hele vroege zondagochtend, zijn Enny en Manon op weg om een ontzettend brakke Puncher uit bed te halen. Dit keer was de keuze op Annelotte gevallen. Zij had het de avond ervoor namelijk erg gezellig gehad op het D11-diner en natuurlijk wilden Enny en Manon weten hoe het met haar blind date was afgelopen.**

Terug naar deze zonnige ochtend. Enny belt aan en verdwaasd doet huisgenootje Karen de deur open. Gelukkig is zij ook lid bij Punch en laat ze ons graag binnen. Na op ons slachtoffer's slaapkamerdeur te hebben geklopt doet een slaperige Annelotte open. Ze kent het Konvo en is zelf een ongelofelijke theeleut. Even een kopje thee met ons drinken leek haar wel gezellig.

---

*“Hij heeft het echter niet gehaald tot Annelotte's slaapkamer, dus zo leuk was hij ook weer niet.”*

Annelotte vertelt dat ze afgelopen avond toch geprobeerd heeft om het wat rustiger aan te doen en daarom om twee uur al naar huis was gegaan. Ze had namelijk de avond ervoor al een gezellig kerstdiner gehad, waar ze flink was losgegaan en twee dagen na elkaar brak zijn was toch iets te veel van het goede. Zeker omdat ze diezelfde middag nog op studiereis naar Kopenhagen zou gaan. Het leuke aan het D11-diner was dat Inge de Wolf voor verschillende mensen een blind date had geregeld. De jongen die Annelotte mocht vermaken bleek een erg gezellige kletskaus te zijn. Hierdoor kon hij het eigenlijk met iedereen wel vinden. Hij heeft het echter niet gehaald tot Annelotte's slaapkamer, dus zo leuk was hij ook weer niet. Verder had Annelotte haar huisgenootje, Koen, als blind date

voor Nina geregeld. In tegenstelling tot haar had hij die avond wel lekker diep in het glaasje gekeken.

Bijna twee jaar geleden is Annelotte

## Monumentje!

Juliska W: "Hij hoeft niet mooi te zijn, als het maar een man is."

haar volleybalcarrière begonnen. Voordat ze ging volleyballen heeft ze nog overwogen om voetbal te gaan spelen, dat bleek helaas niet zo gezellig te zijn. Daarna heeft ze gekeken of rugby iets voor haar was. Maar rugby is natuurlijk veel te gevaarlijk en zodoende heeft ze gelukkig de ontzettend goede keuze gemaakt om bij Punch te komen spelen. Dat ze een superenthousiast lid is liet ze al snel zien: In haar eerste jaar heeft ze meegedaan aan de ultragezellige SJAAK.

Na zelf erg genoten te hebben van het beachen, kon ze het niet laten om dit jaar haar steentje bij te dragen aan nog zo'n geweldig beachseizoen. Annelotte vertelt dat ze al een tijdje nog een commissie wilde gaan doen, dus toen ze gevraagd werd voor de Zandwacht hoefde ze daar niet lang over te twijfelen. Het liefst wilde ze nog eens een keertje commissaris Promo zijn en dat is dan ook gelukt. De Zandwacht heeft een heel toepasselijk thema bedacht: Baywacht. Met hun rode broekjes en gele shirts zullen zij dit jaar toezicht houden over alles en iedereen die op de beachvelden rondhangt. Dat ze zelf af en toe nog een potje zullen spelen wordt zeker niet uitgesloten, want wat is er leuker dan buiten in de stralende zon volleyballen!

Naast een enthousiast en actief Puncher is Annelotte ook nog eens een violiste. Ze vertelt over haar 14 jaar ervaring in orkesten, kwartetten en octetten. Inmiddels speelt ze al een tijdje in een jeugdorkest met als hoogtepunt dat haar teamgenootjes haar helemaal in Leiden kwamen aanmoedigen. Dat Dames 11 kwam

luisteren was natuurlijk briljant, zeker omdat de muziek die het orkest speelde niet heel gemakkelijk was om naar te luisteren. Maar het hoogtepunt van de hele voorstelling was wel het moment dat haar negen teamgenootjes allemaal een prachtig bordje in de lucht staken en haar naam spelden midden in het publiek. Wat een ontzettend leuke verrassing!

Inmiddels was de overheerlijke Super Green elderflower, nettel, fennel & citrus thee uit Engeland op en moest Annelotte toch echt de laatste voorbereidingen gaan treffen voor haar studiereis. Bovendien was Annelotte zo kwiek dat ze nog een stukje wilde hardlopen voordat ze naar Denemarken zou afreizen. Enny en Manon bedankten haar voor alle gezelligheid en de verukkelijke thee. Want terwijl Annelotte moest pakken moest er ook nog een verslag in elkaar gezet worden. Zoals je kunt lezen is dat in ieder geval gelukt.





# Meer Punch in beeld



## Colofon

Het Konvo is een uitgave van de Pers en Propaganda Kommissie van de Delftse Studenten Volleybal Vereniging "Punch".

### De Pers en Propaganda Kommissie

Thomas van Hengel, Lucie Oude Luttkhuis, Manon Speulman, Peter Meijers, Jesse Arens, Enny Birnie, Kim Adriaanse, Irene Overtoom en Tieme Witte

### PPK-adres

ppk@punch.tudelft.nl

### Secretariaat D.S.V.V. "Punch" (voor adreswijzigingen en afmeldingen)

Brabantse Turfmarkt 9  
2611 CK Delft  
06-24 46 75 80  
www.punch.tudelft.nl  
secretaris@punch.tudelft.nl

### Kommissie van Beroep

kvb@punch.tudelft.nl

### Bestuur der D.S.V.V. "Punch"

Marianne Schaaphok — Voorzitter  
Lucie Oude Luttkhuis — Secretaris  
Jeroen Ohm — Penningmeester  
Maarten van der Wateren — Wedstrijdsecretaris  
Bram Slangen — Pandcommissaris

### Girorekening D.S.V.V. "Punch"

NL77INGB0000588103, t.n.v. DSVV Punch, Delft



